

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd zondag 3 maart 2024

Gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven

De Bergrede streeft naar ‘vervulling’. De geboden van de Thora zijn namelijk veel meer dan morele voorschriften. Daarom zijn de eerste drie Zaligsprekingen wegwijzers op de weg naar binnen: Wie deze weg gaat wordt een ander mens. Die mens gaat zich ook in relatie tot anderen anders gedragen. Aan de binnenkant: daar vindt de noodzakelijke gedaanteverandering plaats. Ook om zachtmoedigheid te vinden, moeten we in de binnenkamer zijn. In de intimiteit met jezelf. Daar waar je je jezelf niet meer voor het lapje houdt.

Zo ‘ontwikkelt’ zachtmoedigheid zich aan het geduld dat je met jezelf kunt opbrengen, aan de mildheid waarmee je jezelf kunt omarmen.

Het gaat om de zachtheid waarmee je met je eigen wonden omgaat. Wie de eigen wonden niet accepteert wordt een gesel voor anderen, vol verwijt en steeds gericht op de aanval. Hoeveel ontevredenheid wortelt niet in ontevredenheid met zichzelf? Hoeveel onrecht wordt niet in stand gehouden omdat mensen vastzitten in vijandsdenken.

En ze vergeten daarbij dat hun grootste vijand zichzelf zijn.

Geen gerechtigheid aan de buitenkant, zonder de zachtmoedigheid van de binnenkant.

Joris Vercammen



Afbeelding: Afbeelding: beeld van Gandhi bij de ingang tot de Santhigiri Ashram, Aluva, Kerala, India; foto Joris Vercammen