

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd zondag 17 maart 2024

Gezegend de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Analyserend en oordelend banen we ons een weg door de chaotische werkelijkheid. Kritisch kijken, dingen benoemen, oorzaak en gevolg onderscheiden: zo komen we vooruit. We leren logisch te denken. We leren het goede van het kwade te onderscheiden. Oordelen is onze tweede natuur geworden. Maar oordelen zet ook op een afstand. Het scheidt ons van de wereld waar we deel van uitmaken, en erger nog het scheidt ons van anderen.

Oordelen wordt snel veroordelen. Vaak in de naam van een of ander geloof. De veroordeelde kan nog maar moeilijk iets goeds doen. Zo wordt de ander herleid tot wat eventueel niet helemaal goed ging. En dat doe je ook met jezelf. Jezelf veroordelend wordt het alsmaar moeilijker om nog de mogelijkheden in jezelf te zien. Zo scheid je jezelf van wie je óók bent, van je beste mogelijkheden.

Gezegend zijn de barmhartigen die het gegeven is in anderen en in zichzelf zoveel meer te zien dan wat er tot nu toe mogelijk was.

Gezegend zijn ze want het is hen gegeven verder te kijken, zo ver als God zelf kijken kan.

Door: Joris Vercammen



Afbeelding: Niemand kan het verleden ongedaan maken, maar je kunt nu wel starten in een compleet nieuw perspectief!

Mar Thoma Church, Santhigiri Asrham, Aluva, Kerala, India. (foto: Joris Vercammen)