

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd zondag 10 maart 2024

***Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden***

Wat houdt mij allemaal gevangen? Wat verhindert mij om mijn mooiste en beste mogelijkheden te leven? Wat verhindert mij om mezelf te zien zoals God mij ziet? En om anderen te zien in hun waardigheid die ze van God ontvangen hebben? 'Gerechtigheid' heeft precies daarmee te maken dat we de juiste houding vinden ten aanzien van God, van de anderen en van onszelf.

Daarom is 'gerechtigheid' het hart van de Bergrede. Er moet een zuivering plaatsvinden in onszelf. We moeten af van onze goedkope oordelen waarmee we onszelf denken te verzekeren van een gemakkelijk leven waarin we alles in eigen handen hebben. De oordelen verhinderen ons dieper te kijken.

Laat ze los, vertelt Jezus ons, en leer in de diepte te schouwen. Relativeer je oordelen, je opvattingen, je overtuigingen. Dan krijg je honger naar wat echt waardevol is en dorst naar wie jijzelf en de ander echt zijn. En naar wie God echt is. Dat heet 'gerechtigheid'.

Door: Joris Vercammen



Afbeelding: eigen foto