

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd zaterdag 9 maart 2024

***Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden***

Het lijkt wel of onze samenleving zich neerlegt bij de heersende tweedeling. Dat er mensen zijn die tekortkomen en daarnaast mensen die een te veel hebben. Dat is zo en dat zal altijd wel zo blijven, hoor je mensen zeggen. Soms voegen ze eraan toe dat de mensen aan de onderkant zich niet voldoende inzetten. Eigen schuld, dikke bult!

Het lijkt wel of we aan het boek van Goudzwaard en de Lange uit 1976 'Genoeg van te veel, genoeg van te weinig', met daarin de oproep voor meer gerechtigheid, geen boodschap hebben. Psalm 72 spreekt over God: Hij geeft hoop aan rechtelozen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis, Hij zal opkomen voor misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken.

Als we de tweedeling accepteren, mogen we ons dan nog wel navolgers van Christus noemen?

Door: Wiel Hoekstra



Afbeelding: Voor ieder het broodnodige, Corja Bekius