

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd zaterdag 23 maart 2024

Gezegend wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

De zaligsprekingen schetsen een ideaalbeeld van de gemeente van Christus. Niemand heeft ooit God gezien, maar in Jezus Christus leren we de Vader kennen, zegt Kierkegaard, een Deense theoloog en filosoof van de negentiende eeuw. Gezegend zijn zij, die Jezus met een zuiver hart volgen en de consequenties van dat volgen voluit accepteren. Jezus volgen, betekent dat je net als Hij de schepping looft, als een geschenk van God, en dat je oog en oor hebt voor de mensen die op je pad komen. Wij zien door Jezus een glimp van God.

Jezus aanvaardde lijden en sterven, al bad Hij tot God of de onbehaaglijke lijdensbeker aan hem voorbij mocht gaan. De zaligsprekingen van Jezus wijzen ons de weg van onbehagen naar welbehagen. Het Nieuwe Testament is waarlijk een blijde boodschap. Het staat vol wegwijzers die voeren naar zaligheid. Kome wat komt.

Door: Wiel Hoekstra



Afbeelding: Van U is het koninkrijk, Corja Bekius