

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd zaterdag 2 maart 2024

Gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven

Er is in onze tijd moed nodig om zachtheid te tonen. Zachtheid wordt momenteel immers vaak afgedaan als soft en beschouwd als teken van zwakheid.

Huub Oosterhuis dacht daar anders over, zoals blijkt uit onderstaand lied. Een lied met het karakter van een gebed:

Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind, dat ik zie wat is. En mij toevertrouw en het licht niet haat.

In ieder mens zit, soms diep verborgen, de zachtheid zoals een kind dat onbevangen en onbedorven uitstraalt. Laat ons op weg naar Pasen, op weg naar het verlossende licht, zachtheid opwekken en ons toevertrouwen aan God en aan elkaar.

Licht dat ons aanstoot, schrijft Oosterhuis in een ander lied, licht laatste woord van Hem. Van Hem die onder ons heeft geleefd en nog altijd voortleeft. Licht dat ons de weg wijst, licht waarop alles van waarde is geijkt.

Wiel Hoekstra



Afbeelding: Zoals het licht speelt, Corja Bekius