

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd zaterdag 16 maart 2024

***Gezegend de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden***

Jezus vertelt in de parabel van de barmhartige Samaritaan over een man die NIET voorbijziet aan iemand die hulpbehoevend langs de weg ligt. Zijn hart spreekt als hij impulsief omziet naar een man, waar anderen aan voorbij gingen. Treffend is dat hij eerste zorg paart met overwogen nazorg en dat er geen sprake is van enige vorm van berekening.

De barmhartige Samaritaan is liefdevol, mild en onbaatzuchtig. De boodschap van Jezus met deze gelijkenis: 'Wees barmhartig zoals ook jullie Vader barmhartig is'.

Barmhartigheid wordt met veel gevoel bezongen in de Matteüs passie. 'O hoofd vol bloed en wonden. Ik wil mijn hart U tonen dat met U medelijdt'. Tonen wij ons hart, medelijden en zorg aan mensen vol bloed, wonden en littekens? Moge het licht van Pasen ons inspireren tot lankmoedige, liefdevolle en onbaatzuchtige barmhartigheid voor mensen in nood, die op ONZE weg komen.

Heer, erbarm U over ons en onze wereld.

Door: Wiel Hoekstra



Afbeelding: Mensen van vuur, Corja Bekius