

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd woensdag 6 maart 2024

***Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden***



Toos Ferrari, Schildergroep Zeist-West

Brood om te breken, Lied 647,2

Voor mensen die roepend

tastend en zoekend

door het leven gaan,

verschijnt hier een teken,

brood om te breken:

wij kunnen bestaan.

tekst: Henk Jongerius

In veel Bijbelse verhalen komen de thema's honger en dorst voor. Door honger gedreven trekt Abraham naar Egypte, zoals na hem vele 'kinderen van Abraham' zullen doen. Het vormt de rode draad in het boek Ruth. In hun 'maaltijdverhalen' grijpen de evangelisten op deze verhalen terug. 'Eten, drinken en verzadigd worden' is een terugkerend teken van Gods zorg voor zijn mensen. In de zaligsprekingen wordt dit teken verbonden met het verlangen naar gerechtigheid.

In 2024 is dit thema actueler dan ooit. Maar hoe is het gesteld met ons verlangen naar gerechtigheid?

Corja Bekius