

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd woensdag 27 maart 2024

Gezegend de vrede-stichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden



Het feest der vergeving (1941), H.N. Werkman

Wij gaan waar onze voeten gaan,

God zet ons op het spoor

naar vrede en gerechtigheid,

zijn voetstap gaat ons voor.

tekst: René van Loenen, Liedboek 1016, 2

Op een envelop van PAX stond met grote letters:

Deze tijd vraagt om strijdbaarheid. Steun onze strijd voor vrede.

Over deze zin heb ik lang nagedacht. Zou daar niet moet staan:

Deze tijd vraagt meer dan ooit om vrede-stichters.

Maar hoe dan? Nee, die vraag komt te vroeg. Mensen die vrede-stichters durven zijn, zullen altijd naar wegen (geitenpaadjes?) zoeken om in gesprek met tegenstanders en medestanders, stukjes vrede te scheppen. Hoe dan ook. Gesprek is geen strijd van eigen gelijk eerst, maar een ruimte waar het licht kan komen.

In die ruimte mogen mensen zich kinderen van God noemen.

Door: Corja Bekius

NB De afbeeldingen van de komende dagen zijn van H.N. Werkman, die met zijn druksels bij de Chassidische legenden in oorlogstijd veel indruk maakte. Hij heeft zijn kunst met de dood moeten bekopen...