

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd woensdag 13 maart 2024

Gezegend de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden



Ontferming, Corja Bekius, Nannie Boers e.a, Schildergroep PWG Zeist-West

Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.

Hij is ons verschenen toen wij in

duisternis waren, in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten

op de weg van de vrede.

tekst: Huub Oosterhuis

Dit lied wilden we verbeelden. Het was de vierde 'statie' op onze weg naar Kerstmis 2023, in een wereld vol oorlog en geweld. We lazen de lofzang van Zacharias na de geboorte van zijn zoon Johannes (God is genadig) bij zijn vrouw Elisabeth, die tot dan toe onvruchtbaar was.

We schilderden een chaotische achtergrond met veel paars. Daarbinnen ontstond een open vorm, naar boven gericht. En toen kwam daar, eerst voorzichtig maar allengs meer, licht in. Het licht wordt gekoesterd, beschermd, met kleur omgeven, gedeeld... Iemand zag er een torso in, een schoot vol licht en twee armen. Een ander zag een warme schotel. Heb je honger? Hier is soep, een schotel ontferming...

Barmhartigheid, ontferming – het kan van alles inhouden, van een groots gebaar tot een kleine handeling. God is genadig, Hij richt onze voeten op de weg van de vrede.

Corja Bekius