

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – Vrijdag 16 februari 2024

Gezegend de nederigen van hart - Zonder pretenties



Afbeelding: Kostbaar 2, Marleen B. Berg www.mbbberg.nl

‘Nederigen van hart’ komen vaak voor in het boek van de psalmen. De eenvoudigen, mensen zonder pretenties, zonder verbeelding. Of juist: met een *andere* verbeelding. Ze zien Gods beeld om zich heen. Hun hart klopt samen met dat van anderen.

In Psalm 131 zingt zo’n ‘nederige van hart’ over zichzelf. Ze vergelijkt zich met een gespeend kind: een kind dat tevergeefs verlangt naar de borst. Geen melk meer, maar de moeder blijft een schoot van ontferming.

U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten
en uit mijn hart is hoogmoed verdwenen.
Dat wat te groot is leg ik terzijde,
aandacht en eenvoud mogen mij leiden.

Nee, ik ben stil nu, weg alle woede,
stil als een kind, op schoot bij zijn moeder.
Zo zingt mijn ziel, met wie op God hopen:
‘luister, kijk goed, Gods toekomst gaat open’.

Psalm 131, tekst Roel Bosch, Lied 131a, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Door: Roel Bosch