

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd vrijdag 15 maart 2024

Gezegend de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden



Afbeelding: God mijn moeder 4, Marleen B. Berg, www.mbbberg.nl

In het begin van Matteüs, hoofdstuk 5: de zaligsprekingen, aan het slot, hoofdstuk 25: opnieuw. Maar dan concreter. De werken van barmhartigheid worden geschetst, zo herkenbaar. De mensen die er druk mee bezig waren hadden geen idee dat Jezus zelf de ontvanger was.

Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.
Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kled om je slaan.
Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.
Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Lied 1007, Maarten Das, bij Matteüs 25: 31-40 en Tobit 1: 17,
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Door: Roel Bosch