

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd maandag 4 maart 2024

***Gezegend de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven***



Afbeelding: Christ in the wilderness, Ivan Kramskoy

Met het schilderij 'Christus in de wildernis' uit 1872 laat Ivan Kramskoy een menselijke Jezus zien, en zijn psychische lijden in de eenzaamheid van de woestijn. Ter bemoediging en inspiratie geef ik u graag dit gedicht van Kathleen Boedt:

Als je voelt dat je vastroest  
Als je voelt dat je vastroest  
in een patroon van ieder voor zichzelf  
en verstrikt raakt  
in een woestenij van hebben en houden,  
durf dan de woestijn door:  
stap voor stap  
de weg van mensen opnieuw gaan,  
vragen stellen bij je doen en laten,  
je heroriënteren  
met een ander horloge  
en een ander kompas  
in de hand, stil houden bij een vergeten bron  
om je andere ik en die andere mens  
als tochtgenoot te treffen,  
verder gaan, met mensen en omwille van mensen,  
weer mens worden aan elkaar.  
En zakt de moed in je schoenen,  
haak dan toch niet af, vrees niet  
want bij elke exodus is de Heer met je.

Maaïke de Jong