

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd maandag 25 maart 2024

Gezegend wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

Matteüs 5:8 zegt: “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.” Maar in het Johannes evangelie staat: "Niemand heeft ooit God gezien". Niemand? Maar gelukkig leren we in Jezus Christus de Vader kennen. Dat is de inzet van elk van de vier evangeliën, waarin dit grondmotief wordt uitgewerkt.

Veel mensen die met het geloof zijn opgegroeid of later lid van een kerk zijn geworden, kennen het verlangen om met eigen ogen iets van God te zien en te ervaren. In een crisissituatie kan dit verlangen soms zomaar omslaan in twijfel. Maar ook het omgekeerde kan gebeuren als wij ontroerd raken door dingen die ons verstand te boven gaan. Het kunnen kleine dingen zijn of heel grote. Een bloem in je tuin die in de vroege ochtend opengaat, de geboorte van een kind, het heengaan van een dierbaar mens. Zoveel momenten kunnen ons het gevoel geven dat er iets of iemand is ‘groter dan ons hart’.

Door: Gerda en Jan Laterveer



Afbeelding: pixabay