

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd - Maandag 19 februari 2024



Afbeelding: Gerd Altmann, Pixabay

Gezegend de nederigen van hart, - Want voor hen is het Koninkrijk van de hemel

‘Nederig’, voor veel mensen een beetje een vies woord. Vooral wanneer het geassocieerd wordt met jezelf kleiner maken, je mond houden, doen wat je gezegd wordt.

Ik denk dat deze nederigheid meer te maken heeft met het besef: ik hoef het allemaal niet te kunnen. Dus: jezelf niet hoeven overschatten om het allemaal maar te kunnen, om jezelf te beschermen. Je hoeft niet alleen de wereld redden.

Het leven is niet maakbaar, ellende overkomt ons allemaal, we maken allemaal fouten.

In dat besef, dat wij het niet alleen kunnen en niet alleen hoeven, dat we mogen vertrouwen op Gods nabijheid en wijsheid, daarin zit kracht en rust verscholen. Zodra je jezelf toestemming geeft niet meer alle ballen alleen in de lucht te hoeven houden, ontstaat er ruimte voor verwondering en nieuwe energie. Een nieuw begin.

Maaïke de Jong