

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd Donderdag 28 maart 2024

### ***Witte Donderdag***



De Messiaanse Verwachting (1941), H.N. Werkman

Hij onthaalde ons aan tafel,  
lam van Pasen,  
hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten.

Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,  
hij omarmt ook ons, bedient ons  
in zijn liefde

en omvat in dit gebaar de  
hele aarde.

Hij dronk wijn om onze pijn, om  
onze vreugde, voor de Grieken en de joden:  
brood gebroken.

tekst: Andries Govaart, De weg die je goeddoet, lied 194

Als we met elkaar delen, brood en wijn,  
verhalen, pijn, als we elkaar zien zoals we zijn  
dan zijn we op weg naar een wereld waarin iedereen het leven heeft,  
het Messiaanse rijk.

Door: Jeannette van Andel