

## Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd donderdag 14 maart 2024

### ***Gezegend de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden***

Barmhartigen, dat zijn degenen die branden van de liefde van God. Zij zijn als de barmhartige Samaritaan (Luc. 10: 25-37), die vervuld van Gods liefde zich als een echte naaste gedraagt, rechtvaardig is (vgl. Ps. 37 vs. 21b). In deze psalm wordt de rechtvaardige barmhartige genoemd: hij ontfermt zich en hij geeft.

Barmhartigheid is ook een uiting van gerechtigheid - wie barmhartig is, geeft gestalte aan Gods gerechtigheid en hij ontvangt ook op Gods tijd.

De evangelist Mattheus beklemtoont het barmhartig-zijn in zijn totaliteit: het geldt voor allen.

In het oordeel van de Mensenzoon (Matth. 25: 31-46) is het een regel, dat wie dit aan één van Jezus' minste broeders heeft gedaan, het aan Jezus Christus zelf heeft gedaan (Matth. 25: 40).

En dit zonder onderscheid. Bij de Apostolische Vaders is het een eis van God, dat de mens barmhartig is.

Barmhartigheid is begaan zijn met het leed van een ander (vg. Ps. 41:2).

Van Jezus horen wij vaak dat Hij met ontferming bewogen is. Hij wordt geraakt door wat Hij ziet en hoort. Wees barmhartig zoals jullie Vader in de hemel barmhartig is, zegt Jezus.

Als je zelf barmhartig bent, zul je barmhartigheid ondervinden.

Door: Humbert Hessen



Afbeelding: De terugkeer van de verloren zoon, Rembrandt van Rijn