

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd dinsdag 27 februari 2024

Gezegend wie treuren, want zij zullen getroost worden

Er zijn tijden dat we kunnen lachen en er zijn tijden dat we moeten huilen. Er is een tijd om te dansen. En een tijd om te treuren. Niemand die op aarde leeft ontkomt aan afscheid.

Afscheid van je werk, afscheid van je gezondheid. En het moeilijkste: afscheid van een geliefde. Dan kun je ontroostbaar zijn. Hoe kan het dat alles doorgaat, de zon opkomt? De lente doet pijn aan je ogen. Woorden klinken hol en als clichés. Dat kan ook gelden voor woorden uit de Bijbel: tranen die afgewist worden, geen dood meer, geen rouw, geen huilen, geen pijn. Hoe dan?

Verlies kan op den duur een verdieping brengen, troost van binnenuit. Genade van de Heilige Geest, de Trooster. Misschien kunnen we wel vanuit diezelfde diepe plek in onszelf een traan afvegen. Bij de ander aanwezig zijn.

Vincent Duindam



Afbeelding: Apengezin, Kees Manintveld