

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd dinsdag 26 maart 2024

***Gezegend wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien***

Vaak zit ik in de rouwkapel van begraafplaats Sint Barbara. Daar liggen mijn grootouders, mijn ouders, ooms en tantes, twee zusjes, een zwager, docenten, collega's, winkeliers bij wie we boodschappen deden. Licht valt door de gebrandschilderde ramen. En ik lees ook daar: Gezegend wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Troostrijk. Maar moeten we wachten tot dan, tot dat moment. Nee. Als ik in de ogen van mijn kleinzoon kijk, kan ik God ook nu al zien. Als je kunt zien vanuit de plek van belangeloze liefde in jezelf, kun je God zien. Ergens en overal.

Wat een opluchting, je hoeft dus niet heilig of verlicht te zijn om God te zien. Wij kunnen dat allemaal. Ook als we het leven soms zwaar en vermoeiend vinden, want deze deur staat altijd voor ons open. Eigenlijk is het niet moeilijk. En daar zullen we “werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Door: Vincent Duindam



Afbeelding: foto van Hedwig Duindam