

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – Aswoensdag 14 februari 2024

***Gezegend de nederigen van hart - Want voor hen is het Koninkrijk van de hemel***



Mary van Rijswijk, Schildergroep Zeist-West  
**Voor mensen die naamloos, Lied 647, 1**

Voor mensen die naamloos,  
kwetsbaar en weerloos  
door het leven gaan,  
ontwaakt hier nieuw leven,  
wordt kracht gegeven:  
wij krijgen een naam.

**Tekst: Henk Jongerius**

In dit lied krijgen naamloze, kwetsbare mensen, die gebukt gaan onder wat het leven met hen doet, de kracht om op te staan tot een nieuw leven. Het lied zingt de belofte dat er een keer zal komen in hun lot. Deze belofte tekent de Zaligsprekingen.

Maar de oproep om 'nederig van hart' te zijn reikt verder en dieper:

Leef je leven zonder hoogmoed, met een open oog voor wie naast je staat en lijdt.

Kijk naar wat niet goed is, ook bij jezelf. Keer je om, ga opnieuw op weg.

Corja Bekius