



Ambtsdrager worden? Iets voor jou?

Er zijn meerdere ambtsdragers die in september het stokje graag doorgeven, omdat hun termijn erop zit. Ambtsdrager zijn houdt in: zinvol en interessant werk doen. Je bent betrokken bij het werk in en vanuit de gemeente, activiteiten waarbij je je gaven en talenten kunt ontplooiën. We werken met een fijn team waarvan de leden elkaar bijstaan en aanvullen.

De kerkenraad wil de komende tijd weer actief op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Daarom de vraag aan jou om bij jezelf na te gaan of jij je wilt inzetten voor onze kerk als voorzitter van de kerkenraad, voorzitter van de diaconie, wijkouderling, jeugdouderling of 2^e scriba. Wacht niet tot je gevraagd wordt, maar wees proactief! Wil je eens een oriënterend gesprek: stuur een mail naar scriba@pkngrijpskerk.nl of neem contact op met een van de kerkenraadsleden. Je bent van harte welkom!

Misschien ken je in jouw omgeving gemeenteleden waarvan je denkt: die kan ik wel eens onder de aandacht brengen van de kerkenraad. Schroom dan niet, we horen graag namen.

Dit kan via een mail aan de scriba maar je kunt ook het formulier op de achterzijde invullen en dat inleveren bij een van de leden van de wervingscommissie: Fedde Schaap, Vereeniging 8, Grijpskerk, Hein Nauta, Hoofdstraat 39, Niezijl of Mary Pothumus, Taling 19, Grijpskerk. Geef s.v.p. aan wie je aanbeveelt (incl. adres) en voor welke functie.

Sluitingsdatum: Dinsdag 11 mei 2021

Wij rekenen op je!

Jullie kerkenraad